

Adem-Tocht Vlaanderen is de spiritualiteits beweging voor de 60-plussers binnen onze Vlaamse Kerkgemeenschap. Centraal staan onze levens- en zinsvragen die met het op pensioen zijn steeds wat luider en indringender gaan klinken.

“ Hoe beleven wij ons ouder worden in een steeds sneller veranderende maatschappij? ”

In wie en waarin geloven wij en welke bronnen boren wij aan? ”

Hoe staan wij als christenen tegenover de maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover kerk en Kerkgemeenschap? ”

Hoe leggen wij de teksten van OT en NT op ons leven en wat betekenen ze concreet voor ons hier en nu? ”

Praktisch

In maandelijkse bijeenkomsten luisteren wij naar elkaar en delen ons zoeken, onze inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging. Zo bieden wij mekaar broodnodige kansen tot ontmoeting.

Gespreksonderwerpen worden aangereikt in het driemaandelijks tijdschrift Adem-Tocht. Zelf kunnen wij daarvoor ook suggesties doen. Op onze maandelijkse bijeenkomsten zoeken wij samen wat de tekst voor ons betekent en waardoor wij geraakt worden.

De website biedt tevens nog bijkomende lectuur, suggesties voor het gesprek en materiaal voor een afsluitend gebedsmoment.

<https://www.kerknet.be/organisatie/adem-tocht-vlaanderen>

Adem-Tocht Hoboken komt elke 2^{de} donderdag van de maand samen. Wil je wat extra info over onze plaatselijke werking? Neem gerust contact op:

Verantwoordelijke: Wim Pilate
Schaapskooi 19/302 2660 Hoboken
0497/94.15.86
wim.pilate@skynet.be